



Dichtworkshops met kinderen?

Doen! Op je het nu op school doet, met een sportvereniging of met de kinderen uit de kerk, samen gedichten schrijven is heel verbindend. En leuk ook.

De gedichtenworkshops voor kinderen die ik aanbied duren een uur en zijn afgestemd op het niveau van de kinderen. Enige voorwaarde is dat de kinderen kunnen lezen.

Een mogelijkheid is bijvoorbeeld het maken van stiftgedichten (een voorbeeld zie je hierboven). In dit geval heb ik een bladzij uit een kinderboek gekopieerd, mochten de deelnemers de pagina lezen, de woorden die ze opvielen met potlood omcirkelen en kijken of ze daar een gedichtje van konden maken. Het lukte altijd, en elk gedicht was anders!

Daarna hebben we er een mooi kunstwerk van gemaakt, aan de hand van verschillende voorbeelden. Overigens is dit maar een voorbeeld, er zijn nog heel veel andere manieren om te dichten met kinderen.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met me op via info@greetjekruidhof.nl